

IK MOET WEL EEN REISVERSLAG WIJDEN AAN MAISON DES SOURDS.



Twee jaar geleden waren we bezorgd dat de ‘ontmoet-, leer- en werkplek’ Maison des Sourds dreigde te mislukken. Niet dat het er niet genoeglijk was, integendeel: het ontmoeten kon met hoofdletters ervaren worden. Zelfs in de nacht had men hele discussies met elkaar. Het was natuurlijk ook bijzonder dat ongeveer 60 dove jongeren, die elkaar niet of nauwelijks kenden, die niet over een uitgebreide, redelijke vergelijkbare gebarentaal beschikten, laat staan konden lezen en schrijven, elkaar ontmoetten en ontdekten dat ze overeenkomstige problemen hebben. Door hun gesprekken te begeleiden lukte het hen duidelijk te maken dat zij zelf verandering in hun situatie zouden kunnen maken door de handen ineen te slaan en zich sterk maken in een plan voor de overheid. Resultaat: 90% ontmoeten, 5% leren, 5% werken gedeeld door thee drinken, oeverloze gesprekken in eindeloze verschillende gebarenprobeerdersels.

Wij besloten toen het roer om te gooien, en ‘gooiden’ na veel praten, uitleggen, wikken en wegen, iedereen het huis uit. We brachten andere sloten aan. En de tent was dicht. We wachtten af tot alle gemoederen tot rust waren gekomen. Daarna besloten we hen uit te nodigen om hen duidelijk te maken dat we het oude model ‘ONTMOETEN, leren en werken’ gingen vervangen door ‘LEREN, WERKEN en ontmoeten’.



Er wordt lesgegeven in houtbewerken, couture, art design, gebarentaal en alfabetisering (Frans) (lezen, schrijven en rekenen). Jongeren die een beroepsopleiding willen volgen zijn verplicht twee dagen in de week de theorielessen te volgen.

Een professionele beroepsopleiding is nieuw voor hen en uniek voor Mauritanië.

De opzet moet naast deskundig, degelijk en betrouwbaar zijn. Aangetrokken zijn een directeur die eraan wil trekken en zijn contacten met de buitenwereld onderhoudt en vernieuwt. Een adviseur die alles weet van onderwijs en van het reilen en zeilen bij de overheid, en die verslag uitbrengt en ideeën oppert. Daarnaast is er een secretaresse die ook een sociale functie heeft. Dove mensen die hulp nodig hebben, b.v. familie of burenruzies, vertaling bij de dokter of de politie, het werk, kunnen bij haar terecht. Daarnaast zoekt ze contacten voor afname van de gemaakte artikelen. Houdt contact met de ouders en familie. Informeert hen en stimuleert hen. Ze organiseert informatieve bijeenkomsten voor alle doven.



Graag willen we starten met een opleiding tot bakker. Een training in informatica in combinatie met de lessen in taal zou een grote stimulans kunnen zijn voor jongeren die nu enorme moeite hebben met het aanleren van de taal.

De jongeren hebben in dit jaar een metamorfose ondergaan van straatjochies, bedelaars en depressieve jongeren tot trotse opgewekte lachende pubers.

Het is een project dat veel geld kost, maar als het lukt hebben ieder jaar 60 jongeren een positieve toekomst. En dat mag iets kosten toch?