



DAGVERSLAG. (6)

Formation des Formateurs

De Formation des Formateurs is afgesloten. Moe van de lange dagen, de stress en de hitte, maar met certificaten en tassen met het opschrift 'Formation des Formateurs 2014 Nouakchott Mauritanie' als herinnering aan deze vier maanden.



Nog even naar de markt voor mooi stevig papier voor de certificaten en inktpatronen in alle kleuren voor dit officiële document.

De certificaten zijn getekend, de foto's genomen en als besluit wordt er spontaan gedanst door de mannen en door de vrouwen, in een saamhorigheid waar mijn keel van dichtknijpt!!

Ik denk terug aan de eerste dagen, de oudere ervaren leerkrachten wilden niet naast de jonge mannen zitten, de vrouwen niet naast de mannen en de mannen niet naast de vrouwen. De doven niet naast de horenden etc.

We maakten voorzichtig vijf kleine groepen. Een met de oudere mannen, een met de vrouwen, een met de studenten, een met de jongere afgestudeerden. We verdeelden de dove deelnemers zo passend mogelijk over de groepen.

Stap voor stap mengden we de groepen, en door de intensieve samenwerking tijdens de praktijklessen en de rollenspelen ontstond er een band die ik vooraf niet voor mogelijk had gehouden. Ik ken (redelijk) de Mauritaniërs, de gebruiken van de verschillende stammen en de moeilijkheden daarmee. Ik ken de hiërarchieën: Vrouwen, mannen, ouderen en jongeren, gestudeerden en studenten, armen en rijken...

De media kreeg lucht van onze training en publiceerde dat in alle kranten, op de radio en internet en in diverse TV-uitzendingen.

Naast elkaar zaten we rondom de tafel in een praatprogramma: een Arabier, een Peul, een dove, een oudere en een jongere.... en een blanke!

Het baarde opzien, maar positief.





Iedere student haalde de eindstreep. Natuurlijk waren er verschillen in niveau. Maar de inzet en het enthousiasme was er, en is er. 80% van de studenten hebben zich ingeschreven voor vrijwilligerswerk, naast hun werk of studie, en de werkloze voor de volledige tijd dat men nog geen werk gevonden heeft. Een hechte groep met een nieuwe kijk op doven en een nieuwe kijk op het leven, samen. Het is klein, natuurlijk, wat kan een groep van 30 mensen veranderen? Ik weet het niet, nog niet.

Maar er is open gesproken over religie, seksualiteit, lijfstraffen, het buitensluiten, het veroordelen, de apartheid ook hier in Mauritanië. Er is gesproken over respect, niet alleen met woorden, maar dat je het moet voelen. Voor elkaar, voor ieder, voor de kinderen. Er is gesproken over acties en contacten met de overheid. Men was er somber over bij de start, maar door mijn contact met een belangrijk man in deze, die ik meenam naar de groep, is er nieuwe hoop. Hoop dat in de toekomst ook in Mauritanië alle kinderen naar school kunnen. Ook de dove kinderen.



Een hechte groep, een nieuwe familie, zoals zij dat zelf noemen. Met niet de minste dank aan M.Khalifa uit Togo, een gebarenspecialist, maar misschien belangrijker nog een

warm sympathiek mens met het hart op de juiste plaats. Hij heeft een geweldige bijdrage geleverd aan deze opleiding, maar vooral ook aan de vernieuwing in denken en doen.

Een dankbare groet uit Mauritanië.
Formatrice van Langue Colorée
en nieuw lid van de familie
Formation des Formateurs 2014,

Woodi Wiljo Oosterom Bâh



Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work:
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000
en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in
ontoegankelijke gebieden voor:

- Schoon drinkwater,
- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,
- Onderwijs en
- Werkgelegenheid

En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.

www.silentwork.org

OKTOBER 2014

IBAN:NL29 RABO 0356 918890